

# ÅRSBERETNING 2005





# SØNDERSKOVHJEMMET

OPTAGELSESHJEM FOR MÆND - OPRETTET 14.MAJ 1918

Sønderskovhjemmet er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Storstrøms Amt. Hjemmet drives efter servicelovens § 94 med det formål at hjælpe hjemløse, dårligt stillede mænd til at vende tilbage til en normal tilværelse.

Hjemmet hviler på et kristent folkekirkeligt grundlag, hvilket i dagligdagen kommer til udtryk ved, at der holdes morgenandagt, og måltiderne begynder med borbøn.

Væsentligst er dog, at den kristne tro er grundlaget for de værdier og det menneskesyn, som vi arbejder ud fra, ligesom det giver os en dybde og et perspektiv i samtaler med mændene.

Gaver modtages med tak på giro nr. 9 00 84 54

Hjemmet er godkendt til at modtage skattefrie gaver efter ligningslovens § 8 a.

Enhver gave glæder os meget, og bruges med tanke på at gøre dagligdagen mere indholdsrig og værdig for mændene.

## Bestyrelse:

Gårdejer Christian Jensen, Kappel (Formand)  
Sognepræst Torben Møllenbach, Nykøbing F  
Entreprenør Mogens Svendsen, Søllested  
Biskop Steen Skovsgård, Nykøbing F.  
Gårdejer Kaj Weng Rasmussen, Klippinge (rep for Storstrøms Amt)

Adresse: Skovstræde 7, 4891 Toreby  
Telefon: 54869054 Fax: 54869014  
E-mail: [sp-sonderskovhjemmet@stam.dk](mailto:sp-sonderskovhjemmet@stam.dk)  
Hjemmeside: [www.sonderskovhjemmet.dk](http://www.sonderskovhjemmet.dk)

**Forstander:** Flemming Jantzen

Fra børnene er helt små, opdrager vi dem til at klare sig selv. Langsomt bliver der flere og flere områder af tilværelsen, som de kan magte selv. Målet er at få styr på tilværelsen, få magt over tingene, have kontrol.

At kontrollere er at have magt over, og er der noget, der er vigtigt for et moderne menneske, så er det at have kontrol.

Kontrol over sit liv, sin vægt, sin karriere, sine følelser, sin fremtid. Og vi forlanger af naturvidenskaben og lægevidenskaben, at de afdækker og får kontrol over de uregelmæssige naturkræfter og uberegnelige sygdomme.

Noget af det værste – hvis ikke det værste – ved at blive syg, er tabet af kontrol. ”Jeg har helt mistet kontrollen over mit liv – jeg føler mig så magtesløs.”

Hvis bare der var en årsag: Et overforbrug af tobak eller fedt, negative tanker, højspændingsledninger eller hvad som helst, så man kunne pege på en kontrollabel sammenhæng og bevare illusionen om magt og kontrol; men det er der alt for sjældent.

Det er en moderne bestræbelse at forsøge på at transformere livets vilkår om til problemer, og at transformere lidelse om til smerte.

Livets vilkår er netop de forhold i tilværelsen, som vi ikke har magt over, som vi ikke kan ændre eller kontrollere, men som vi er nødt til at tage på os som smerte eller netop vilkår.

Lidelse er den smertelige begrænsning, der kommer af: gerne at ville, men ikke at kunne.

Vilkår og lidelse er erfaringen af afmagt. Problemer og smerter har vi magt over, for de kan enten løses, fjernes eller dækkes.

Vi har haft stor succes med at transformere vilkår om til problemer og lidelser om til smerter. Engang var f.eks. barnløshed og slidgigt et vilkår, man måtte leve med, i dag er det problemer, der må løses.

Engang var lidelser noget man bar, i dag gøres selv savn og mismod til smerter, der kan medicineres bort.

Midt i den lykkelige succes med at transformere vilkår til problemer og lidelser til smerter har vi næsten fortrængt, at livet rummer både vilkår og lidelse. Vi har næsten glemt, at vores magt er begrænset.

Så meget smerteligere bliver det, når vi rammes af sygdom og ulykke.

Hvis kontrol har været vores succeskriterium, så bliver tabet af kontrol ikke blot den smertelige erfaring af afmagt, men også en oplevelse af personlig fiasko.

Hvis ”systemets” succeskriterium er at transformere vilkår til problemer og lidelser til smerter, ja, så bliver man også systemets fiasko.

Det vigtigste redskab til at fastholde os selv på, at vi hverken er almægtige guder eller totale fiaskoer er måske det: at bede. Bønnen er så vigtig, for den er afmagtens sprog.

Når vi i bønner takker Gud for alt det, vi kan magte og kontrollere, bliver vi mindet om, at vi kun har den magt, vi får givet af Guds kærlige hånd. Og når vi i bønner råber til Gud i vores afmagt, bliver vi mindet om, at også dér er vi i Guds kærlige hånd.

Henning Nabe-Nielsen

Fra bogen ”Lad livet leve forkynd evangeliet - om nødvendigt med ord.”

©Unitas Forlag 2005, trykt med tilladelse.

Dette er et stykke fra den andagtsbog, der i år anvendes ved morgenandagten for beboerne. Stykket efterfølges af Fadervor og morgensang. Det er naturligvis frivilligt at deltage.



Af og til så sidder vi gør status over, hvordan det er lykkedes at hjælpe dem, der kom her.

Ikke så sjældent luftes frustrationer over, at vi ikke sammen med beboeren kunne skabe den forandring, han og vi havde håbet.

Det er som regel de af medarbejderne, der er tættest på, som føler, at vi ikke har slået til, at vi ikke har bidraget med noget.

Når vi senere i denne beretning med tilfredshed kan konstatere at vi nåede vores mål, og har kunnet hjælpe 50 %, af de der rejste, til en mere selvstændig tilværelse i egen bolig, så er det jo en erkendelse af, at vi ikke kan nå alle.

Vel at mærke forstået på den måde, at vi ikke kan skabe synlig forandring for alle. Men der er måske ingen grund til selvbebrejdelse, for vi har faktisk bidraget med noget vigtigt. Vi har været deres hjem for en kortere eller længere periode.



På Sønderskovhjemmet er der to opgaver, der går hånd i hånd.

Den ene er at yde kvalificeret og professionel hjælp, støtte og vejledning til de beboere der kan motiveres for det. Dem som har et stort ønske om at skabe sig en anderledes tilværelse, end den de kom fra, da de ankom hertil.

Den anden er at tage imod mændene med nærvær, varme og medmenneskelighed. Sørge for at der er husly, god mad, og en rar omgangstone. Og ikke mindst give dem tid og rum til at finde sig selv.

Sørge for at Sønderskovhjemmet er et hjem, hvor man kan få lov at være, indtil man har genfundet kræfterne til igen at klare tilværelsens udfordringer.

Vores samfund har nok en tendens til at være meget problem- og løsningsorienteret. Som om der må findes en løsning på alt.

Eksempelvis er Danmark nu det land i verden, der har flest psykologer i forhold til antallet af indbyggere.

Vi har overhalet USA, og nærmer os en national holdning om, at alle kan få repareret alle sår på sjælen. Hvis man har problemer eller har det dårligt, så er det fordi, man ikke har fundet den rette løsning.

I forbindelse med kommunalreformen og i ønsket om at udvikle hjemmets tilbud, fokuserer vi på de professionelle mekanismer.

Vi skal helt klart gå efter at hjælpe hver enkelt beboer ud til en mere værdig og selvstændig tilværelse.

Opgaven er at få beboerne til at erkende sin egen situation, og prøve at motivere dem til forandring.

Men selv om det er et meget spændende arbejde, så må vi ikke anlægge et ensidigt succeskriterium ud fra, om vi har kunnet opstille opholdsplaner og mål, og siden har nået dem.

For det kræver, at han ønsker vores hjælp. At han ønsker en anderledes tilværelse, og det kræver, at han ser på sit eget liv og finder ud af, om det er godt nok til ham.

Vores hjælp skal være funderet i beboerens ønske. Det pres vi lægger, skal være afstemt med den respekt vi viser medmennesker.

Det kræver også, at vi kan hjælpe. Når et menneske kommer til os, og hele hans liv er gået i stykker, så er det ikke så let at hive en løsning op af lommen.



Det er heller ikke sikkert, at han orker at tale om problemer, men ønsker måske blot at være her, som den han er med sit ødelagte liv, i en periode.

Det er ikke sikkert, at han er i stand til at bearbejde problemer og se fremad for at komme videre.

Der er ikke løsninger på alle problemer. Når et menneske har oplevet grusomme ting i sit liv, aldrig har følt sig elsket af nogen, været udsat for svigt på svigt, så kan vi ikke blot reparere skaderne og sende ham ud i trafikken igen.

Der er et væld af tilbud man kan benytte sig af, men det kræver at man har overskud til det.



Vi kan ikke gøre gjorte gerninger ugjorte, vi kan ikke forandre oplevede hændelser. Vi kan lappe på skrammerne, vi kan lære hinanden at leve med det, og vi kan prøve at opbygge ny selvrespekt, baseret på den du er, her lige foran mig.

Om vi kan skabe resultater afhænger af, om vi kan skabe den rette tryghed og fred. Om vi er i stand til at mødes som medmennesker, og begynde med at lade beboeren finde sig selv, og så lytte os frem til, hvad det er vi kan gøre.

En del af beboerne kan vi ikke hjælpe, og en del ønsker ikke vores indblanding. For dem er det vigtigt, at Sønderskovhjemmet er et godt hjem i en periode.

Vi skal hjælpe så mange som muligt videre, men vi må ikke blive så fokuserede på målet alene, at vi ikke kan se værdien i at gøre det helt basale, nemlig at lave en tryk og god hverdag.

Det er måske heri opgaven med at lave diakoni ligger. Være medmennesker i en kompleks og krævende hverdag. Finde værdi i det daglige stille samvær.

"Hvad I har gjort imod en af mine mindste, det har I gjort imod mig", hører vi i det ny testamente. Gang på gang bliver vi mindet om, at den kærlighed vi modtager fra Gud, er en gave, vi skal give videre til dem, vi er i blandt.

Det er derfor ikke en fiasko for et ophold her, når en mand forlader stedet for at rejse tilbage til sin lejlighed, et andet forsorgshjem, eller for at leve på gaden og genoptage sit misbrug.

Vi har givet ham et rent og pænt hjem i en periode, god mad, og vi ved, at han i den periode har haft det godt, måske langt bedre end han ellers har det.

Vi mangler blot at ønske ham, at han må have det godt, og sige at han er velkommen tilbage, hvis han har brug for det, og så være klar til næste gang igen at yde omsorg og være medmenneske.



Vi afholdt i februar en Højskoleuge her på stedet. I tre dage deltog personale og beboere i et stort udbud af foredrag, værksteder, samsang, udflugter, film og andet. Vi havde lokket mange lokale personer til at komme og hjælpe os. Vores mål var, at alle beboere skulle deltage i mindst en ting i løbet af ugen, og det lykkedes. Sådant en uge, hvor man er sammen i anderledes situationer end de daglige, er rigtig god til at ryste beboere og personale sammen.

Sommerfesten faldt i år den 12. juni. Vi havde ca. 500 gæster. Skuespillerinde Lone Hertz holdt festtalen. Efter det optrådte Sangforeningen Brage med en god blanding af danske sange og swing. En meget dygtig flok gymnaster fra Toreby-Eskildstrup Gymnastikforening viste, hvad de kunne. De var på vej på tourné i Sydamerika, og dem kan Danmark godt være stolte af. Som altid tombola og kaffebod, og i tillæg en masse glade mennesker. Tak til alle der kom, og ikke mindst til vores trofaste sponsorer og hjælpere.

Som traditionen byder tog vi på "Blå tur" lige efter sommerfesten. Hjemmets formand, Christian Jensen, havde lovet at arrangere en tur i Nakskov Fjord. Det blev det skønneste vejr, og vandet var havblik, og vi var alle dybt betagede af den smukke natur vi oplevede fra vandsiden. Turen sluttede som altid med en god spisning på en restaurant i nærheden. Det er turens velfortjente højdepunkt, da den er tak for hjælpen med sommerfesten til beboerne.



Vi fik en ny bus i juni måned. Vi havde i forvejen en 8 personers bus, men den var lidt for lille, og var også ved at falde for kilometer- og aldersgrænsen. Vi har købt en 13 personers bus med gode indstigningsforhold, ramper til kørestole, og stor luftvolumen i kabinen. Den bliver brugt flittigt, og er for beboerne en fin mulighed for, at komme lidt ud og se noget andet. Det er også denne bus, der giver os mulighed for at afholde ferieture for mændene.

Sidste år har der været en tur for de ældste beboere til et sommerhus i Roskilde. Herfra gik turen til bl.a. Roskilde Domkirke, hvilket var et meget stort ønske fra en af deltagerne. Kirsten arrangerede en vandretur i Sverige, hvor en fem, seks stykker var med. Deres trætte blikke og opsvulmede fødder viste dog, at konditionen ikke var så god, som de selv troede. Herudover har der været en tur til ALS, en skiferie i Norge og et ophold på Haslev udvidede Højskole.

Vi har ved årets udgang taget afsked med et bestyrelsesmedlem. Biskop Holger Jepsen er udtrådt efter at have forladt sit embede på grund af alder. Holger Jepsen har beriget bestyrelsesarbejdet med sin solide erfaring som leder, og sin skarpe analytiske evne. Han har loyalt og dygtigt arbejdet for Sønderskovhjemmets sag, og udtrykte ved sin fratreden glæde over kontakten til det diakonale arbejde. Tillige har hans humor og enorme viden om alle mulige ting været til stor inspiration for alle i bestyrelse og på hjemmet.

Tak til Holger Jepsen, og vi ønsker dig Guds velsignelse over fremtiden.

Bestyrelsen har suppleret sig med et nyt medlem. Det er Biskop over Lolland-Falsters Stift, Steen Skovsgård. Vi byder velkommen i arbejdet, og håber at det bliver til gensidig gavn og glæde.

2005 blev som altid et travlt men spændende år på Sønderskovhjemmet. Sådant har det altid været, og det bliver ikke anderledes. På et sted som dette, hvor folk kommer og går, hvor sammensætningen ændres hele tiden, da kender man aldrig dagen i morgen. Derfor møder vi også med en holdning om at være klar, være åben og så se i hvilken rytme og i hvilken retning dagen flytter sig. Det kan lyde frustrerende, men det har absolut sin charme.

Tak til forvaltning og andre samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 2005.

Vi vil også gerne sige mange tak til alle vore dygtige medarbejdere og til bestyrelsen for et fremragende samarbejde.

Venner og bekendte af hjemmet skal også have en tak med på vejen. Til dem der har besøgt os, givet opmuntrende ord, spurgt interesseret, eller sendt et beløb. Tusind tak for Jeres trofaste opbakning. Efter disse første 5 år, kender vi efterhånden en god del af vennerne, og det er en glæde at føle fællesskabet med Jer alle.

Sønderskovhjemmet er et kristent socialt arbejde, og derfor er det meget vigtigt for os, at mærke, at vi er en del af det kristne fællesskab.

Kirsten og Flemming Jantzen

Som bekendt tilbyder vi beskæftigelse til alle beboere. Vi lægger meget vægt på, at beskæftigelsen skal være meningsfuld og en voksen mand værdig.

Oftest ser vi, at gutterne bliver gladere og meget mere åbne, når de kommer med i arbejdsfællesskabet. Tit bliver de også selv overraskede.

At mærke duften af jorden, se fuglene og harerne og i øvrigt have den frihed det giver, at køre for sig selv, og alene bestemme hvordan arbejdet bliver gjort.

På vej ud af traktoren aftalte vi, at han til middag kunne stille traktoren på forpløjningen og gå hjem, og jeg gik hjem til kontoret.



I efteråret skulle marken stubharves.

En af vore gutter, som skulle til at begynde som skovløber, skulle harve marken for at blive fortrolig med at køre traktor.



Det havde han ikke prøvet før, men han havde for længst bevist, at han kunne lære hvad som helst. Ikke nok med det, han klarede alt med største dygtighed, så der var ingen betænkeligheder ved at lade ham køre.

Han blev vist tilrette med køretøjet og fik besked om, hvad der er vigtigst at holde øje med. Vi kørte et par omgange sammen, og så fortsatte han.

I førerhuset havde vi fået en god snak om bondens privilegier med f.eks. at komme ned bag i marken, helt ude i naturen, på steder, som ingen andre ser.

Han kom ikke hjem til middag, og efter middagsstund og udbetaling af penge, kørte jeg op til marken for at se hvordan det gik.

Han var nået langt, og han stoppede, så vi kunne få en snak.

På spørgsmålet om hvorfor han ikke var kommet hjem til middag svarede han på sit fynske:

”Jamen, nu har mågerne fulgt mig hele formiddagen, og hvem skulle fodre dem, hvis jeg kørte hjem?”



I min tilfælde betyder det:

Frivilligt socialarbejde med mænd, der befinder sig i en krise, en vanskelig periode, er ude at stand til at klare sig selv; desuden baseret på et kristent fundament, og som foregår i et land, som er ikke mit hjemland - Danmark.

Så der er mange faktorer, der gør disse ni måneder til en berigende og udviklende oplevelse, hvis man åbner sig for det nye og ukendte, er villig til at arbejde med alt hvad man har og får - og på denne måde aktiverer en indre lære- og udviklingsproces, som har sine rødder i den praktiske realitet.

Denne proces havde jeg ikke i tankerne, da jeg besluttede mig for at være volontør.

Det jeg ville, var: Komme ud af den kendte lille hjemmeverden, væk fra den livløse skoleteori, gøre noget meningsfuldt for og med andre mennesker, og - måske - få ideer om, hvordan jeg vil udforme min videre fremtid.

I den henseende blev jeg ikke skuffet - Sønderskovhjemmet var lige dét sted hvor jeg fik chancen for at integrere mig i et dynamisk arbejds- og levestandard. Dens forskelle til de samfundsmæssige strukturer, jeg var fortrolig med hjemmefra, overraskede, fascinerede og udfordrede mig hver dag.



Næsten ufattelig er, hvad jeg fik udover det forventede.

For det første var der muligheden for at prøve at opleve og bevare mig selv blandt en stor gruppe af de forskellige mennesker. Jeg lærte dem i deres mangfoldighed at kende, og fik gennem og fra dem en masse at vide om mig selv.

Det gav mig et dybere indblik i menneskenes betydning og det menneskelige samfunds grundstrukturer.

Desuden opdagede jeg nye veje af kommunikation og tilgangsfremlægning, trænerede min indfølelseskompetence, blev mere bevidst om alt mellemmenneskelige og inspireret og udfordret af nye tanker, ideer, holdninger, meninger, spørgsmål og problemstillinger.

Også på den praktiske side lærte jeg gennem min beskæftigelse i de forskellige arbejdsområder et mængde spændende og nyttige ting for livet.

### Konklusion:

Min tid som volontør var intensiv, uforglemmelig, og værdifuld fra top til tå.

Elisabeth Haug





På Sønderskovhjemmet forventer vi, at enhver yder en indsats, der svarer til vedkommendes interesser, evner og forudsætninger. Vi har brug for alles hjælp, og det er derfor vigtigt, at man er med i arbejdsfællesskabet. Udover at opfylde det lovbestemte "aktiveringskrav" er formålet med denne indsats, at styrke beboernes muligheder for igen at vende tilbage til en normal tilværelse i egen bolig.

For at nå dette mål er opøvelse af praktiske færdigheder vigtig. Lige så betydningsfuldt er det imidlertid at opbygge beboerens selvtillid og ansvarsfølelse for at forhindre, at personen isolerer sig og måske vender tilbage til et tidligere alkoholmisbrug.

Vore forskellige beskæftigelsesaktiviteter ledes af medarbejdere, der både har de nødvendige faglige kvalifikationer og den pædagogisk indsigt, der er en forudsætning for, at beboeren får udbytte af beskæftigelsestilbuddene.

Ved udførelsen af arbejdet forsøger vi at sikre, at planlægning, beslutning og udførelse af det endelige "produkt" bliver synlig for beboeren, og at slutresultatet bliver brugbart. Vi tilbyder i dag syv meget forskellige beskæftigelsesaktiviteter, som kort beskrives i det følgende.

**Brændeproduktion** - Formålet med brændeproduktion er at optræne beboernes praktiske færdigheder, specielt anvendelse af kædesav og brændekløver. Brug af disse redskaber kræver omtanke og opmærksomhed på de sikkerhedsmæssige forhold. Arbejdet omfatter tillige almindelig vedligeholdelse af de anvendte værktøjer samt organisering af produktionen.

**Gartnerarbejde** - Dette aktiveringstilbud sigter mod at bibringe beboerne viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at fungere som medhjælp ved haveanlæg og -pasning. Vi dyrker en lang række af vore grøntsager selv. Driften af nyttehaven giver beboere lejlighed til at producere sunde og økologiske grøntsager, som tillige bidrager til driften af vort køkken.

**Landbrugsarbejde** - Formålet med dette aktiveringstilbud er at give beboerne en fornemmelse og forståelse for forskellige former for landbrugsproduktion. Arbejdet omfatter alle faser af almindeligt landbrug såsom pløjning, såning, høst samt gødning og sprøjtning. Det er målet med denne aktivitet, at sætte beboerne i stand til at arbejde i den kommercielle landbrugsproduktion.

**Produktion af pileflet** - Flettede havehegn er et fremragende alternativ til de normale trykimprægnerede lamelhegn, man ser alle vegne. Ved at deltage i denne produktion fra stiklingeformering af pil til fletning af hegnselementer, blomsterstativer, m.m. forsøger vi at øge beboernes miljøbevidsthed samtidig med, at de erhverver færdigheder i håndtering af pil, som et naturmateriale, der er velegnet til en lang række formål.

**Arbejde i storkøkken** - Formålet med køkkentilbuddet er - udover at sikre at vi alle får mad på bordet hver dag - at give beboerne færdigheder, der gør dem til kvalificerede medarbejdere i store og mindre køkkener. Der er for tiden stor mangel på medarbejdere med erfaring i køkkenarbejde, både når det gælder madlavning til store selskaber, og når opgaven er borddækning og efterfølgende afrydning. En anden vigtig del af dette aktiveringstilbud er erhvervelse af indsigt i køkkenhygiene med korrekt og forsvarlig håndtering af madvarer.

**Rengøringsarbejde** - Der findes i dag et forholdsvis stort antal ledige stillinger, der ikke kræver en formel uddannelse. Derimod findes meget få jobs hvor engagement, ansvarsfølelse og arbejdsdisciplin ikke forventes og kræves. Vort aktiveringstilbud "Rengøringsarbejde" har til formål, at give beboere mulighed for at erhverve disse egenskaber samtidig med at de opnår erfaring og viden om moderne rengøringsmidler, herunder forståelse af sikkerhedsforskrifter ved deres anvendelse.

**Grafisk produktion** - Formålet med den grafiske produktion er at bibringe beboere, helt uden kendskab til computere og deres anvendelse, en grundlæggende forståelse af den personlige computer, der vil sætte dem i stand til på egen hånd, at foretage mere enkle operationer såsom at skrive et cv, en jobsøgning, sende og modtage e-mails samt at surfe på Internettet. Beboere, der allerede har erfaring i brug af computere, vil deltage i produktion af foreningsblade og enkle hjemmesider på kommerciel basis.

Det langsigtede mål for samtlige beskæftigelsestilbud er at give beboerne praktiske færdigheder samt den nødvendige selvtillid og ansvarsfølelse, som kan forbedre deres muligheder for at bestride et arbejde på normale vilkår uden for Sønderskovhjemmet. Relevante stillinger for personer, der har deltaget i vore tilbud kunne blandt andet være: gartnermedhjælper, landbrugsmedhjælper, køkkenmedhjælper, m.m.

Lige så vigtigt er det imidlertid, at beboerne i kraft af disse tilbud vil være bedre rustet til en normal tilværelse "på egen hånd" - og lykkes dette er Sønderskovhjemmets vigtigste mission opfyldt.

## En tilfældig dag med 36 beboere så arbejdsfordelingen således ud:

Brænde	Gartner	Pileflet	Landbrug	Køkken	Rengøring	Computer	Udearbejde	Kiosk	Indisponeret
4	1	3	2	4	4	2	7	1	8

# ÅRETS GANG PÅ SØNDRERSKOVHJEMMET

Januar



Marts



Februar



April



Maj



Juni





Vores belægningsprocent var i 2005 på ca. 106%. Vi havde hen over sommeren, i en periode på to måneder, enkelte ledige pladser.

Efter et meget presset forår, hvor alt var belagt hele tiden, var det helt fint med lidt lavere belægning i sommervarmen. Det faldt sammen med ferieperiode.

Vi har i 2005 haft 14.287 registrerede opholdsdøgn. Disse døgn er fordelt på 78 personer. Nogle har været her hele året, nogle er indskrevet flere gange, så der har i alt været 98 registrerede ophold.

Opholdet har i gennemsnit varet 146 døgn mod 145 døgn året før. Ser vi bort fra de længerevarende ophold, så har et ophold i gennemsnit varet 85 døgn.

Der er 21 beboere, der har boet her hele 2005. De 11 af dem er på et længerevarende ophold her, ofte 1 til 2 år, hvilket vores vedtægter giver mulighed for. Det er de beboere der har et særligt behov, ofte for personlig støtte eller pleje. Der er 10 personer, der bor her fast.

Vi har i årets løb indskrevet 59 mænd, og har udskrevet 57. Tabellen på næste side viser, hvordan indskrivningen fordeler sig, og den giver et godt indtryk af hvor uforudsigeligt det at arbejde med akutte problemer.

Ud over de indskrevne personer har vi afvist 73 telefoniske forespørgsler.

Aldersfordelingen kan ses i tabel 2 på næste side. Det er i forhold til tidligere år ældre mænd, der henvender sig nu. Det ses tydeligt at det er de 40 – 50 årige og de 50 – 60 årige der er flest af.

Det kan skyldes den gode beskæftigelsessituation, men sikkert også, at kommunerne af samme grund har mere overskud til at hjælpe de dårligst stillede.

Af vores statistik fremgår det, at 51% af udskrivningerne, er sket til egen bolig eller anden selvstændig tilværelse. Det er meget tilfredsstillende. Vi havde for året et mål om at kunne gøre 50% af udskrivningerne konstruktive og fremadrettede, og dette mål er nået - godt og vel.

Det kan skyldes kontaktpersonordningen, som vi indførte i 2004. Ordningen sikrer, at der bliver taget hånd om alle fra indskrivningstidspunktet, og at der gennem indskrivningssamtale og senere opfølgning lyttes til ønsker og planer, så vi derved får bedre mulighed for at støtte, hjælpe og vejlede beboeren til at nå sine mål.

Selv om udskrivningerne er velforberedte, så sker det naturligvis, at mændene får tilbagefald, eller kommer til erkendelse af, at de ikke magter en tilværelse alene. Ensomheden vender ofte tilbage, blandt andet derfor ses det også, at vi har mænd i aflastning.

(Se tabeller og statistik på næste side.)





**Hovedposter**

	Note	Forbrug	Budget incl. tillægsbevillinger	Afvigelse
<b>Hjemmet</b>				
Personaleomkostninger	01	3.420.103	3.403.000	17.103
Klientløn		343.176	325.000	18.176
Drift af bygninger og anlæg	02	378.776	365.000	13.776
Administrationsomkostninger	03	225.172	224.000	1.172
Beboeromkostninger	04	484.571	464.000	20.571
Beboerindtægter	05	-1.768.040	-1.780.000	11.960
Andre omkostninger og indtægter	06	169.356	176.000	-6.644
		<b>3.253.114</b>	<b>3.177.000</b>	<b>76.114</b>
<b>Landbrug/Produktion</b>				
Maskinpark og energiforbrug	07	432.416	412.000	20.416
Markdrift	08	-46.884	-72.000	25.116
Svin	09	-330.967	-555.000	224.033
Produktion i øvrigt	10	-252.017	-262.000	9.983
		<b>-197.452</b>	<b>-477.000</b>	<b>279.548</b>
§ 73 foranstaltninger		-534.000	-534.000	0
		<b>2.521.662</b>	<b>2.166.000</b>	<b>355.662</b>

Under udgifter til landbrug/produktion er medtaget en lagerbeholdning på 415.245 kr.



<b>Kapital til særlige formål</b>		<b>Saldo 31. december</b>		<b>432.288</b>	<b>261.359</b>
	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>Indestående i bank</b>	<b>508.485</b>	<b>229.504</b>
<b>Saldo 01. januar</b>	<b>261.359</b>	<b>287.523</b>	<b>Terminsydelsler</b>		
<b>Tilvækst</b>			Renter og bidrag	115.920	122.312
Rente af bank	6.131	1.254	Afdrag	100.731	94.907
Private bidrag	47.129	64.251	<b>(Betalt af</b>		
Bidrag fra fonde/Arv	446.958	64.800	<b>Storstrøms Amt)</b>	<b>216.651</b>	<b>217.219</b>
Klippekasse	0	505			
Høstoffer	12.759	17.736			
Sommerfest	-3.619	-3.183			
Salg af møbler	0	6.700			
Ferie	16.500	0			
	<b>525.858</b>	<b>152.063</b>			
<b>Udgifter</b>					
Værelser, ganglys, malerier osv.	0	3.700			
Fitness, salmebøger, kunst m.m.	65.817	0			
Ferie og udflugter	71.343	70.863			
Højskoleophold	13.050	7.350			
Billardbord	0	25.500			
Linoleum	0	36.947			
Repr. rest baderum	0	46.296			
Udestue	125.000	0			
Renovation kirkegård m.m.	62.195	0			
Udgift arv	2.037	0			
Diakonåret	16.282	0			
Diverse inventar	43.250	0			
Julegaver m.m.	16.472	18.145			
Refunderet købsmoms	-63.809	-32.309			
Gebyr	54	0			
Udgifter volontør	3.238	1.735			
	<b>354.929</b>	<b>178.227</b>			



## SOMMERFEST PÅ SØNDERSKOVHJEMMET

Søndag den 11. juni kl. 13.30

**PROGRAM FOR DAGEN:**

Kl.13.30 Velkomst og indledning

Festtale ved forfatter, fhv. socialminister

**Karen Jespersen:  
De lykkelige danskere**

Gospelgruppen LUSANGI underholder

Kaffe med stort kagebord

Tombola, Amerikansk lotteri, og andre boder

Legeplads til børnene

Gospelgruppen LUSANGI

Opvisning i bueskydning  
Ved Nykøbing F bueskytteforening

16.30 Tak for i dag

VEL MØDT ALLESAMMEN